

Jongens

Monoloog (tekst Evan tegen zichzelf, hoofdpersoon):

“Beste Evan, vandaag wordt een geweldige dag omdat ... Omdat je vandaag alleen maar jezelf hoeft te zijn.

Maar ook zelfverzekerd, heel belangrijk. Oh ja en interessant. En aanspreekbaar. Maar vooral jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Wees jezelf. Oprecht jezelf.

Hoewel, maak je geen zorgen over hoe je handen zomaar zweterig kunnen worden, en je kunt er niets aan doen wat je ook probeert, dus ik weet niet waarom je erover begint, want het gaat niet gebeuren, want je hoeft alleen maar jezelf te zijn.

Daar ga ik me totaal geen zorgen over maken, want serieus? Het is echt niet zo dat de enige keer dat je de perfecte kans had om jezelf aan Zoe Murphy voor te stellen, tijdens het concert vorig jaar, toen je naderhand op haar wachtte om te vertellen hoe goed ze was, en je ging doen alsof je heel cool was alsof je haar naam niet eens wist enzo, zodat zij zich zou introduceren en dat jij kon zeggen “Wacht, sorry, ik verstond je niet goed. Chloe? Heet je nou Chloe?” En dan zou zij zeggen: “Nee, het is Zoe. Ik zei Zoe.” En dan zou jij zeggen: “Oh, okee, Ik dacht dat je Chloe zei omdat, ach laat maar, ik heb het erg druk met andere dingen op dit moment” Maar zei je dit? Nee hoor. Uiteindelijk heb je niet eens met haar gepraat omdat je te bang was en je handen helemaal zweterig waren- wat ze niet waren tot je je druk ging maken over mogelijke zweethanden, waardoor ze gingen zweten, waarna je ze onder de droger in het toilet probeerde af te drogen maar dat maakte ze niet droog alleen warm, dus toen waren ze zweterig en ook nog warm.”

Meisjes

Monoloog (tekst Heidi, moeder van Evan):

“Je hebt zo veel- zo veel geweldige momenten te gaan. De middelbare school is niet altijd- de enige mensen die de middelbare school leuk vinden zijn modellen en voetballers en die worden later toch allemaal ongelukkig. Ja, jij gaat je plek helemaal vinden op de universiteit. Ik weet het vrijwel zeker. Ik bedoel, ik zou willen dat ik met je mee kon gaan, maar...

Ik dacht gewoon dat deze wedstrijden een goed idee waren...

Je bent altijd al zo'n getalenteerde schrijver geweest lieverd. En we gaan alle hulp nodig hebben om het te kunnen betalen. Tenzij je stiefmoeder een spaarrekening voor je heeft waar ik niets vanaf weet, met die geweldige fooi die ze verdient als serveerster...

Hey, uh, ik kreeg een e-mail van de school vandaag over een jongen die zijn eigen leven heeft beëindigd? Connor Murphy? Ik wist niet- ik had geen idee.”

Dialogo:

Evan	Je moeder zei dat we glutenvrije lasagna gaan eten, dat klinkt ...
Zoe	Niet-eetbaar?
Evan	Lacht. Je hebt wel geluk dat jouw moeder daadwerkelijk kookt. Mijn moeder en ik bestellen bijna elke avond pizza.
Zoe	Wees blij dat jij pizza mag eten.
Evan	Mag jij geen pizza eten?
Zoe	Nu zou het wel mogen denk ik. Mijn moeder was vorig jaar Vegan, dus toen mochten we geen dierlijke producten eten.
Evan	Ze was afgelopen jaar Vegan maar nu niet meer?
Zoe	Dat is zeg maar haar ding. Ze heeft steeds een andere obsessie. Eerst was het een tijdje Yoga, toen was het Crossfit, toen Veganisme. Nu moet alles biologisch verantwoord zijn...
Evan	Best wel cool dat ze zoveel interesses heeft.
Zoe	Nee dat is het niet. Dat is gewoon wat er gebeurt als je rijk bent en geen baan hebt. Dan wordt je raar.
Evan	Mijn moeder zegt altijd dat rijk zijn beter is dan arm zijn.
Zoe	Jouw moeder is dan zeker nog nooit rijk geweest?
Evan	Jij bent zeker nog nooit arm geweest? Ze stoppen beiden met praten tot ze doorhebben wat ze hebben gezegd. Oh mijn god. Ik kan niet geloven dat ik dat tegen je gezegd heb. Het spijt me zo erg. Dat was echt heel onbeleefd.
Zoe	Wauw, ik wist niet dat jij überhaupt in staat was om onaardige dingen te zeggen?
Evan	Nee dat ben ik ook niet. Ik denk niet eens onaardige dingen. Het spijt me echt heel erg.
Zoe	Ik was onder de indruk, nu verpest je een beetje.
Evan	Het spijt me.
Zoe	Je hoeft dat niet steeds te zeggen. Er valt een stilte.
Evan	Okee. Nog een stilte.

Zoe	Je wil het heel graag zeggen he?
Evan	Heel erg graag ja.
Zoe	Beiden glimlachen. Jij bent raar.
Evan	Ik weet het.
Zoe	Waarom zei hij dat? In zijn brief? "Omdat Zoe bestaat. En al mijn hoop is gevestigd op Zoe. Wie ik niet eens echt ken en wie niet eens weet wie ik echt ben." Waarom zou hij dat schrijven? Wat bedoelde hij?
Evan	Oh uhm, Nou... Ik denk-maar ik weet het niet zeker- maar hij dacht dat als jullie een band konden opbouwen...
Zoe	Maar we hadden nauwelijks een band met elkaar.
Evan	Nee precies, en hij zei altijd dat hij zou willen dat dat wel zo was.
Zoe	Dus jij en Connor, jullie hadden het wel eens over mij?
Evan	Soms, ik bedoel, als hij erover begon. Ik zou nooit over jou beginnen. Duh. Waarom zou ik daarover beginnen? Hij vond je echt cool.
Zoe	Hij vond me cool? Mijn broer?
Evan	Zeker weten.

Links

Album:

<https://www.youtube.com/watch?v=6f1-QF9jvBM&list=PLydqpaFV4P3a4wcf9WQPdjS5X4GEGujG>

Instrumentale tracks:

https://www.youtube.com/watch?v=BjpXj8dl4-8&list=PL6dUevDX2YAD0atPI6ZWn_I5pO8z3wMHF

Lyrics:

<https://www.azlyrics.com/d/dearevanhansencast.html>

Informatie:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dear_Evan_Hansen